

---

## Djurskolan

”En gång bestämde djuren att de måste göra något dramatiskt för att komma till rätta med problemen i "det nya samhället". Så de grundade en skola.

På schemat stod löpning, klättring, simning och flygning. För att underlätta schemaläggningen var samtliga ämnen obligatoriska.

Ankan var en utmärkt simmare, faktiskt bättre än sin handledare, men fick bara godkänt i flygning och var mycket dålig i löpning. Eftersom han sprang långsamt blev han tvungen att stanna kvar efter skolans slut och fick lov att upphöra med simningen för att träna löpning. Det höll han på med tills simfötterna blev alldeles fördärvade och han bara var en medelmåttig simmare. Men att vara medelmåttig godtogs i skolan, så den saken var det ingen mer än ankan som oroade sig för.

Kaninen var bäst i klassen i löpning när han började, men fick ett nervöst sammanbrott för att han var tvungen att ägna sig åt så mycket extraträning i simning.

Ekorre var en utmärkt klättrare, tills han blev frustrerad på flygktionerna för att läraren tvingade honom att flyga uppåt, istället för att börja i trädtopparna och flyga neråt. Dessutom fick han träningsvärk och klarade bara en trea i klättring och en tvåa i löpning.

Örnen var ett problembarn och blev tillrättavisad på skarpen. I klättring kom han före alla andra till toppen av trädet, men envisades med att ta sig dit på sitt eget vis.

Vid årets slut var det en onormal ål, som var en utomordentligt duktig simmare och även kunde löpa, klättra och flyga lite, som hade det högsta genomsnittet och fick hålla talet vid avslutningen.”

Präriehundarna gick inte i skolan .....osv.

George H Reavis  
"Godbitar"-berättelser för själ och hjärta